

Stolpersteine in Koningsbosch

**Het verleden kan een les zijn voor het heden ...
daarom is het goed om stil te staan bij vervolging en
Jodenhaat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
vele Joden gedeporteerd en vermoord in de
concentratiekampen.**

**De Duitse kunstenaar Gunter Demnig brengt
gedenktekens aan op het trottoir voor huizen waar
mensen door de Nazi's werden vermoord, verdreven
of gedeporteerd.**

**Op de stenen is een messing plaatje bevestigd met
de naam en de data van geboorte, deportatie en
overlijden.**

**De kunstenaar spreekt van “Stolpersteine”, stenen
waarover je als het ware struikelt.**

**Een voorbijganger moet stil blijven staan
om de namen te lezen, zo struikel je symbolisch over
het verleden.**

**Waar dat gebeurt, maken mensen hopelijk niet
opnieuw dezelfde fouten. Het zijn ook stenen om niet
te vergeten dat in ons eigen midden mensen werden
gedeporteerd en vermoord.**

Op zaterdag 14 februari zullen om 13.00 uur

**twee Stolpersteine gelegd worden voor de
ingang van het**

voormalig klooster in Koningsbosch.

**In 1942 werden daar Annemarie en Elfriede
Goldschmidt opgepakt en gedeporteerd, waarna zij
vermoord werden in**

**Auschwitz. Tijdens de plechtigheid zal gesproken
worden over wat indertijd gebeurd is.**

**Een zegenbede zal de
herdenkingsplaats heiligen en muziek en zang zullen
de steenlegging omlijsten.**

**U bent van harte welkom om deel te nemen ... soms
moet je struikelen over het verleden, om een
rechte weg naar de toekomst te gaan.**



Plaatsing van de “Stolpersteine” voor
Annemarie en Elfriede
Goldschmidt

Koningsbosch

14 februari 2015

- **Een woord van welkom**

Jack Grummer

- **Wat hier in 1942 gebeurde**

Herman van Rens

- **Lied (melodie naar Israëliisch volkslied)**

*Voorzang door het gemengd zangkoor van de
parochie Koningsbosch, refrein door allen*

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Refrein: Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een stoet,
die de ban brak van het bloed,
die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft. Refrein ...

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang. Refrein ...

Velen die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

Refrein ...

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Refrein ...

- **Legging van de struikelstenen**

*Gunter Demnig plaatst de "Stolpersteine"
voor Elfriede en Annemarie Goldschmidt*



- **The last Post**

Piet Aben

- **Zegening**

Pastoor Bert Mom zegent deze plek van gedenken

▪ Lied (melodie Jerusalaim)

*Voorzang door het gemengd zangkoor van de
parochie Koningsbosch, refrein door allen*

Er is een stad van vriend en vreemde
diep in het bloemendal
Er is een mens die roept om vrede
die mens roep overal

Refrein: Jerusalaim, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis.
Jerusalaim, stad van vrede,
breng ons weer thuis.

Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal.
Er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal

Refrein ...

Er is een tafel om te eten,
voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept overal

Refrein ...

Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal

Refrein ...

▪ Afsluiting